



Andra saker som hände på en tisdag: Black Tuesday, aktie-
marknaden totalkraschade 29 oktober 1929. Rymdskytteln
Challenger gick upp i rök strax efter uppskjutningen 28 jan
1986. Elvis dog på en tisdag. Buddy Holly och hans band-
medlemmar kraschade 3 februari 1959. 20 april 1999 hände
Columbine-attentatet på Columbine High School. Jag säger
inte att alla dåliga saker händer på en tisdag, men ändå. Jag
försöker göra något roligt på tisdagar så att det blir lättare.



Med anledning av att "Omgiven av idioter" fått priset "Årets förvillare" av Vetenskap och folkbildning, förmodligen mycket tack vare uppmärksamheten i magasinet Filter.

Vi vill gärna dela in folk i fack, förenkla vår vardag och göra allt greppbart. T.ex. att dela in folk i fyra enhetliga färgkategorier, eller tolv kategorier indelat efter födelsemånad, eller generalisera kring hur folk är beroende på var de kommer från.



Ett tag hade jag ont i huvudet, jämt. Efter 2-3 månader kom jag till läkare som ganska snabbt såg vad som var fel på mig när jag satt där med axlarna uppåt öronen och stenhård nacke. det är tydligen vanligt att man får mer spänningshuvudvärk på vintern för att man står och huttrar mycket.

Det var inte därför jag hade ont i huvudet, dock. Jag insåg att beslutet att inte ha en mus till min laptop utan bara använda trackpaden (en ruta ca 5x6 cm där båda händerna fick samsas för att scrolla och klicka) var ett bra sätt att lajva Gollum-stilen och få riktigt härligt spända muskler.



Tänk, hur vi istället för att bara testat att äta en sked med kanel för att se vad som händer, känner kravet att filma det och ladda upp på YouTube för att tjäna pengar. Våra marknadsstyrda hjärnor låter oss inte göra saker av nyfikenhet, och då brukar det heller inte bli så himla roligt, tyvärr. Varken för den som gör materialet eller den som tittar.

All respekt till de som gör YouTube-grejen och gör det bra, för det är deras uttryckssätt. Mitt uttryckssätt är serier (och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte ville få den publicerad någonstans, men om jag ville göra saker för pengar så är serier aint it. Hoppas jag hörs <3



Ni vet när man är van att inte ta upp så mycket plats, och så får man plötsligt plats och då brakar helvetet loss i huvudet på en? Storhetsvansinne, kallas det med ett ord. Har det drabbat dig någon gång? Vad hände?